

KERKBLAD

PROTESTANTSE GEMEENTE
OOSTVOORNE



Kerst 2017



25e jaargang nr. 4 - december 2017



Op weg naar Kerst

Op weg naar kerst,
je eigen dromen
dromen.
Het Licht schijnt
nu nog op z'n verst,
maar zal straks
nader komen.

Als pelgrim reizen
naar dat Licht,
je eigen dromen
dromen
en reiken naar
het vergezicht
dat niets meer
wordt ontnomen.

Geen oorlog, ziekte
en geen dood,
geen terrorisme,
hongersnood.
Van vrede
móet je dromen!

Op weg naar kerst,
je eigen dromen
dromen
verlangen naar het Licht
dat zeker
weer zal komen!!

Cobie Verheij-de Peuter, uit "Schijnbaar mens" (2002)





Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Oostvoorne

De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur en worden gehouden in de Dorpskerk.

In alle diensten is kindercrèche en kinderdienst voor groep 1 t/m 8.

Zondag 10 december

2e zondag van Advent (paars)
Ds. P. Schelling, Monster
Collecte: Diaconie, Kerk en landelijk Pastoraat

Zondag 17 december

3e zondag van Advent (paars)
Ds. J.M. Wilschut, Rockanje
Collecte: Diaconie, Kerk en Pastoraat

Zondag 24 december

4e zondag van Advent (paars)
Mw. B. Broeren-Verschoor
(kerkelijk werker)
Collecte: Diaconie, Kerk en Pastoraat

zondag 24 december

Kerstavonddienst (wit)
aanvang 19.30 uur m.m.v. de
Volharding
Ds. H. Perfors
Collecte: Kinderen in de Knel

Zondag 24 december

Kerstdienst (wit)
aanvang 22.30 uur m.m.v. de
Cantorij o.l.v. Elly Bakker
Mw. B. Broeren-Verschoor
(kerkelijk werker)
Collecte: Kinderen in de Knel

Maandag 25 december

Kerstmorgen (wit)
Kerstdienst m.m.v. de Kinderkerk
Ds. H. Perfors
Collecte: Kinderen in de Knel

Zondag 31 december

Oudejaarsdag (wit)
Deze zondag geen Kinderkerk
Ds. Smink
Collecte: Oudejaarscollecte

Zondag 7 januari

Epifanie (wit)
Nieuwsjaars ontmoeting
Ds. H. Perfors
Collecte: Pastoraat

Zondag 14 januari

2e zondag na Epifanie (groen)
Dienst van Schrift en Tafel
Ds. A. Worst, Oostvoorne
Collecte: Avondmaalsproject,
Kerk en Pastoraat

Kunt u niet op eigen
gelegenheid naar de
kerk gaan, neemt u dan
contact op met Joke
Kruik, tel. 484530



Hoera: een Zoon! En we noemen hem...



Rondom de geboorte van een kind is er blijdschap. Er begint een heel nieuw leven. Tijdens dat leven wordt het kind aangesproken met zijn of haar naam. Tess, Daan, Sem of Emma zijn de populairste babynamen van dit moment. Voornamen die ouders gewoon leuk vinden, maar soms nog een tweede naam als vernoeming naar opa's en oma's.

Zo'n 2000 jaar geleden werd er een zoon geboren bij Jozef en Maria. Het is voor te stellen dat ook zij hebben uitgeroepen: "Hoera, een zoon!" En dat zij vervolgens zeiden: "En we noemen hem ..." Zij noemden hun zoon Jezus. Een hele gewone, populaire naam in die tijd. Weer zo'n 700 jaar eerder werd er ook een geboortebericht aangekondigd. "Er zal een kind geboren worden!" Het was geen gewoon geboortebericht, maar een profeet die een gebeurtenis in de toekomst voorspelde. In Jesaja 9:5 lezen we: *"Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst."*

Een profetie kan op meerdere manieren in vervulling gaan. De Talmoed (de Joodse mondelinge overlevering) neemt aan dat dit geboortebericht sloeg op koning Hizkia. Dit was de koning die het volk voorging in een leven volgens de wet van Mozes en op die manier het volk terugbracht bij God.

Christenen betrekken deze profetie op de geboorte van Jezus. Maar eerlijk gezegd zijn de genoemde namen niet zo gewoon voor een mens. Wat betekenen zij eigenlijk?

Als Wonderbare Raadsman heeft dit kind een bijzonder vermogen om raad te geven. Het kind ontvangt die wijsheid en stijgt tegelijkertijd op wonderlijke wijze boven die wijsheid uit. Als Goddelijke held beschikt dit kind over Gods macht om het kwade te verslaan. De titel Eeuwige Vader slaat op de koningen in het Oude Testament, die als een vader waren voor het volk én op God, de eeuwige Vader voor de Israëlieten.



Als Vrededorst zal dit kind zorgen voor rust en vrede.

Ook rondom de geboorte van dit kind is er blijdschap. Er begint een heel nieuw leven. Niet alleen voor dit kind, maar ook voor allen die hun eigen leven willen verbinden aan het leven van dit kind. In aanloop naar kerst zijn we eerst nog enkele weken "in verwachting". Net als een zwangerschap de aanstaande ouders de tijd geeft om zich voor te bereiden op de komst van een kindje, is ook de adventperiode een tijd om onszelf voor te bereiden op kerst. Om jezelf de tijd te geven een antwoord te zoeken op de vraag: Kan ik ook aan dit kind de naam Jezus geven? De naam van dit kind, van Jezus, betekent "God redt". Wil ook ik mijn leven verbinden aan de God die redt?

Ik wens u en jou allen een verwachtingsvolle adventperiode en gezegende kerstdagen.

Hartelijke groet, Barbara Broeren (kerkelijk werker)



Bond de Kerkdiensten

Kinderdienst

Op 12 november was er om 15.00 uur weer een kinderdienst voor de allerjongste kinderen. Er kwamen 12 kinderen met hun papa's en mama's naar de kerk.

Charlotte had 4 schapen meegenomen: wolletje, krulletje, snuitje en... waar was nou toch het 4e schaapje? Alle kinderen gingen in de kerk op zoek naar het 4e schaapje en gelukkig vond Floor het. Fijn, zo was de kudde weer compleet.

We zongen van schaapje, schaapje heb je witte wol en we luisterden naar het verhaal van "het schaap dat gevonden werd". De herder was op pad met zijn 100 schapen maar terug bij de stal miste hij een schaap, hij telde er maar 99. De herder wist meteen wie hij miste.

Hij miste Krulstaartje en ging meteen op zoek. Gelukkig werd Krulstaartje gevonden en de herder vierde feest omdat hij Krulstaartje gevonden had. Want ook al waren er heel veel schapen in de kudde, ook dat ene



schaapje is belangrijk. En zo moeten wij ook voor elkaar zorgen en op elkaar letten. We zongen er ook een liedje over.

We collecteerden voor de Rhedense Schaapskudde. We haalden € 20,50 op. Daarvan hebben we 2 emmers brokken en een



baal stro voor de schapen gekocht. Na afloop knutselden we ons eigen schaapje en was er limonade, koffie en thee met daarbij een schapenkoekje.

Liana, Karin, Charlotte en Ingrid

Advent en kerst bij de kinderkerk

Ook dit jaar willen we weer met de kinderen van de kinderkerk uitkijken naar het kerstfeest. We doen dat dit jaar met een heel groot boek: "het boek vol verwachting".

Jesaja schreef een bijzonder boek, waarmee hij de mensen van zijn tijd en later moed in sprak. Zijn boek lijkt een beetje op een dagboek. Maar het bijzondere van dit dagboek is dat het niet gaat over dagen die al geweest zijn, maar over dagen die nog gaan komen. Jesaja kijkt verder dan het verdriet en de angst van vandaag: hij ziet dat God voor mensen blijft zorgen, dat hij zal komen om zijn volk te redden. Daarom lezen we tijdens de adventweken uit "het boek vol verwachting". Zo komt het kerstfeest dichterbij.

Voor in de kerk zal "het boek vol verwachting" staan. Ieder week komen Theo en Filia op bezoek en vertellen over het grote boek.

Het boek gaat mee naar de kinderkerk om er verder in te lezen en in te kijken.

Als de kinderen terug komen uit de kinderkerk nemen ze het boek weer mee zodat de andere gemeenteleden tijdens het koffiedrinken ook kunnen kijken/lezen in "het boek vol verwachting".

Bij het project hoort ook een projectlied. Iedere week zingen we twee coupletten. Tijdens de dienst op eerste kerstdag sluiten we met Theo en Filia en de kinderen het project af. De kinderen zullen in hun eigen ruimte een mooie kerstknutsel maken die ze natuurlijk mee naar huis mogen nemen.

We hopen dat alle kinderen weer komen tijdens de advent weken om samen met Theo en Filia te lezen in het grote boek.



Hans, Karin en Ingrid



Bond de Kerkdiensten

Kinderkerk

Op 31 december is er geen kinderkerk.

**Dit gedicht werd enige tijd geleden door Anneke Klavers
voorge dragen in de dienst in Oostvoorne waarin zij voorging.**

Heer, een reiziger ben ik, een pelgrim door mijn tijd.
Van dag tot dag loop ik;
ik trek van maand naar maand.
Nu sta ik opnieuw aan de grens.

Zonder paspoort reis ik, Heer,
U bent immers het bewijs van mijn identiteit,
uw Woord is mijn visum;
U drukt uw stempel op mijn bestaan.

Heer, in het land dat ik bewoon
zijn geen bergen waar U wonen kunt,
daarom kijk ik gewoon omhoog,
wanneer de grond onder mijn voeten verdwijnt.

Ik sla mijn ogen op tot boven boomtoppen
en tast de blauwe voortuin van uw woning af,
totdat ik weet en zeggen durf:
U bent mijn eerste en mijn laatste Hulp.

Heer, ik durf naar U op te kijken,
omdat ik weet dat U op mijn voeten let;
U kijkt altijd omlaag,
zodat U mij kunt zien.

Wanneer ik slaap waakt U naast mij
en wanneer onrust in mij ontwaakt,
de nacht mij wakker schudt,
doet U voor mij de sterren aan.



Bond de Kerkdiensten

Heer, U staat op wacht en waakt, U hoort en helpt;
kwaad en onraad zullen mij niet verslinden.
Ik val nooit ten prooi aan de zwartste nacht
U verbergt mij als een grote schat.

Ik ben een reiziger in uw tijd;
vanwaar ik kom of waarheen ik ga,
ik word altijd door U begeleid,
toen en nu en tot in eeuwigheid.

Amen.

Kerstviering Leemgaarde

Op vrijdag **22 december a.s.** zal er weer een kerstviering worden gehouden voor alle bewoners van de Leemgaarde. Deze viering begint om **half drie** en wordt in de hal gehouden.

Er wordt een kerstverhaal verteld en enkele leden van de cantorij zingen kerstliederen. Na afloop is er koffie en thee met iets lekkers. U bent van harte welkom!



Crèche

- 10/12: Karin
- 17/12: Bas & Joëlle
- 24/12: Esther van Driel
- 25/12: Bep (1ste Kerstdag)
- 31/12: Anita (Oudjaar)
- 7/1: Bas en Joëlle
- 14/1: Karin



Voorbeden

In de kerk staat een kistje waarin een briefje met een intentie voor een voorbede gedaan kan worden. Dan wordt die voorbede in de dienst der gebeden opgenomen.



In memoriam

Mw. Neeltje Cornelia (Cocky) Vernij-van Marion

Geboren 8 februari 1929 - Overleden 11 november 2017

Cocky werd geboren in Rockanje in een tuindersgezin als oudste van drie kinderen. Zij deed de HBS, dat is voor haar generatie best bijzonder. Daarna volgde zij de opleiding tot apothekers-assistente en werkte met veel plezier eerst in Maassluis en later in Oostvoorne.



Ze trouwde met Henk Vernij met wie ze één zoon kreeg: Henk.

Haar man overleed in 1991 op 72-jarige leeftijd, na een lange tijd van gezondheidsproblemen. Dat vroeg veel van Cocky, maar ze was er voor hem.

Zelf wilde zij graag 100 worden, maar oud zijn is iets heel anders.

Cocky had een goed gevoel voor humor en zei soms half serieus: als iedereen doet wat ik wil ben ik best lief. Ze had een heel brede belangstelling, was leergierig en zeer belezen. Cocky was een gastvrije vrouw, altijd was er tijd voor een kop koffie en ook verjaardagen bezocht ze trouw.

De laatste jaren waren zwaar, haar wereld werd steeds kleiner. Ze redde het nog net met hulp alleen in haar eigen huis. Ze spelde de krant en puzzelde veel, maar lag noodgedwongen veel in bed. Langzaam ging haar lichaam achteruit en uiteindelijk is zij naar het ziekenhuis gebracht waar ze overleed.

Op vrijdag 17 november kwamen we samen in het crematorium in Spijkenisse om haar de laatste eer te bewijzen.

Cocky was een gelovig mens, dat zat bij haar niet in kerkgang. Het was wel zichtbaar in haar huis: er hangt een Hugenoten-kruis en een schilderijtje met biddende handen aan de muur.

Op haar eigen manier leefde ze met God, daarom lazen we uit Psalm 139 in de mooie versie van Huub Oosterhuis. Deze Psalm zegt ons dat Hij ons nooit verlaat, Hij kent ons, Hij raakt ons aan..., God zag je al toen je nog in de moederschoot of in de diepten van het aardrijk was.

Zo namen we afscheid van Cocky Vernij. God zal onze ziel bewaren in Zijn eeuwigheid. We hoeven er niet bang te zijn, niet voor de dubbelzinnigheid van het leven en ook niet voor de dood.

Bij God is alles goed, in eeuwigheid.

Ds. Anke Dekker



In memoriam

Piet Ruigrok

Op 12 november 2017 overleed Petrus Gregorius Ruigrok op de leeftijd van 80 jaar. Vanaf september dit jaar was het duidelijk dat hij niet meer beter zou worden. De operatie waaraan men was begonnen, omdat hij zo graag nog lekker wilde kunnen eten, was vergeefs; de kanker was te ver gevorderd. De laatste weken was er tijd voor Piet, voor zijn vrouw Cobi en de kinderen en kleinkinderen om hieraan te wennen rustig afscheid van elkaar te nemen. Dat hebben ze gelukkig kunnen doen.

Geboren in een groot gezin in Delft, ging Piet in 1954 varen bij de Rotterdamse Lloyd en klom op van 'jongen' tot hofmeester. Via een kennis die zei dat ze "nog wel een leuke vriendin had" ontmoette hij in 1967 Cobi. Ondanks het feit dat Piet van Roomse huize was en Cobi gereformeerd, klikte het goed en in april 1968 trouwden ze. Piet ging aan de wal en ging - als oud-hofmeester - bij BRN-catering werken. De langste periode bij Esso in de Botlek. Met inmiddels twee kinderen vestigden ze zich in 1973 in Oostvoorne, waar hun jongste ter wereld kwam.

In 1999 kon hij met de VUT en daarna ontvouwde zich zijn tweede carrière: als regelaar/ritselaar, als cateraar in de kerk, de rommelmarkt, het Vervolg en kroketjes bakken voor de vrijwilligers.

Lekker eten was voor Piet heel belangrijk, met z'n allen gezellig aan tafel. Ook familie was belangrijk. Hij was rustig, maar als er werkelijk wat aan de hand was, werden de kinderen aan tafel genood voor een goed gesprek. En dan was hij heel duidelijk over wat hij wel of niet accepteerde. Hij zei niet zo veel, vaak zag je alleen als zijn ogen gingen glimmen, dat hij enthousiast werd. Hij was gesteld op zijn waardigheid, en die waardigheid heeft hij gelukkig tot op het laatst kunnen behouden. Op 16 november hebben we in de dienst de woorden uit Jesaja 35 gehoord, vrij vertaald door Huub Oosterhuis: "De steppe zal lachen en juichen." We hebben afscheid moeten nemen van Piet Ruigrok, maar we mogen hem toevertrouwen aan de God van het leven.

HMP



Nieuws van de kerkenraad

Een aantal weken geleden zijn we een zoektocht gestart naar een interim predikant die ons de komende tijd bij kan staan in het gemeentewerk. Dit alles vanwege de ziekte en het herstel van ds. Nita v.d. Horst.

Onze zoektocht is in de afgelopen weken in een stroomversnelling geraakt en inmiddels heeft de kerkenraad het besluit genomen om een interim predikant aan te stellen. We zijn heel blij u te kunnen melden dat dit een goede bekende is, namelijk ds. Piet Schelling.

Hij zal ons, vanaf begin februari 2018, twintig uur per week bijstaan in de gemeente en u zult hem ook vaker aantreffen op de kansel. Met het aanstellen van ds. Piet Schelling als interim predikant zijn we er uiteraard nog niet. Er is nog heel veel meer te doen in het komende jaar en daar hebben we de gemeente (u dus) heel hard bij nodig.

Als kerkenraad bereiden we ons voor op alles wat er komt kijken bij het beroepen van een tweede permanente predikant. We hebben hier zoals eerder gemeld toestemming voor. De komende weken gaat adviseur Dick van Dijk van Hart voor de kerk de kerkenraad zowel geestelijk als praktisch klaarstomen voor het beroepingswerk. Het gemeenteprofiel, het meerjarenbeleidsplan en het profiel van de te beroepen predikant moeten namelijk opgesteld worden. Als dit gereed is dan gaan we op zoek naar een beroepingscommissie, die de gemeente in al zijn geledingen weer spiegelt.

We zullen u middels nieuwsbrief en kerkblad op de hoogte houden van onze vorderingen en rekenen op uw bereidwillige medewerking, als u gevraagd wordt voor deze commissie.

Van te voren aanmelden mag natuurlijk ook, neemt u in dit geval contact op met een van de kerkenraadsleden.

Namens de kerkenraad, Jan M. de Rijke - voorzitter

Van de scriba - op naar de Kerst!

In deze tijd van het jaar ga je de dieren bijna begrijpen die een winterslaap houden. Er zijn dagen bij dat het haast niet meer licht wordt en de regen en wind vechten om het hardst om vooral maar op te vallen. Nee wat dat betreft niet echt een heerlijke tijd maar daarnaast misschien toch wel weer heel fijn en gezellig om binnen te blijven of gewoon eigenwijs zijn en een jas aan, pet op en lekker uitwaaien of nat laten regenen. In het



kerkelijke werk zitten we feitelijk in het hoogseizoen, alles draait inmiddels weer en we zijn ook als kerkenraad weer volop bezig ons plan te maken voor de komende maanden.

U heeft daar al meer van gehoord en ook onze voorzitter Jan de Rijke heeft er een stukje aan gewijd. Maar om toch nog even kort aan te halen er gebeurt wel heel veel in een heel korte tijd: van Nita kunnen we niet veel meer zeggen dan dat zij hard werkt aan haar herstel, hoewel het nog heel ongewis is hoe en vooral in welke mate zij zal herstellen. Sinds de zomer is Helene Perfors onze consulent en gaat zij ook vaak in de diensten voor. Heel verschillende diensten waren het maar elk met zijn eigenheid en waarde. We mogen ons gelukkig prijzen met zo'n consulent/gastvoorganger! November was echter wel heel druk voor Helene, want naast de 3 zondagsdiensten was er ook de rouwdienst waar zij in vooringing. December begint met 2x een dienst waarin Piet Schelling voorgaat en inmiddels weten we dat Piet per 1 februari 2018 onze interim predikant wordt.

Ook daarin voelen we ons heel bevoorrecht en kijken uit naar een samenwerking met Piet, waarbij de route voor het beroepingswerk natuurlijk hoog genoteerd staat.

In de komende maand zal ds. Piet Schelling in Oostvoorne wat contacten gaan leggen om zich voor te bereiden op zijn rol als interim predikant.

Kersvers nieuws op het moment dat ik dit schrijf betreft de invulling van rol voor de jeugdouderling door Danny Langbroek. Na de vele oproepen en een paar gesprekken die wij met Danny hadden over het belang van een jeugdouderling in Oostvoorne, heeft hij te kennen gegeven die rol te willen aanvaarden maar daarbij ook aangegeven hoe hij zaken ziet en hoe hij denkt zaken in te kunnen vullen. Ik denk dat de huidige tijd vraagt, dat we de invulling van de diverse rollen in de kerkenraad op een praktische en op een eigentijdse manier moeten benaderen en invullen. Het flexwerken in de kerk zeg maar! Wij zijn, dat begrijpt u, heel dankbaar dat Danny ons team gaat versterken.

De procedure m.b.t. kenbaarmaking en bevestiging zult u via de zondags- en nieuwsbrief kunnen volgen.

Dramatisch nieuws

Mocht de maand november vanwege de weersomstandigheden somber



Pastoraal Nieuws

en donker lijken, dan is deze maand vanwege het dramatische nieuws over onze oud predikant ds. Ebi Wassenaar gitzwart.

Onbegrijpelijk, ongeloof, overdonderd, boos, onvoorstelbaar..... ja wat moet je eigenlijk zeggen of denken van dit soort vreselijk nieuws. Van al het nieuws in de media was één ding wel heel herkenbaar: de waardering die Ebi krijgt als predikant en als mens en de liefde die zij aan de mensen geeft gewoon een vreselijk lief mens. Gewoon onvoorstelbaar dat dit heeft kunnen gebeuren en ook voor Hanny is dit natuurlijk een drama en dat net in een tijd waarin ook voor haar geldt dat gezondheid niet een vanzelfsprekendheid is. Wij bidden dat Ebi en Hanny de klappen te boven zullen komen en weer met vertrouwen hun leven op kunnen pakken.

Zondag 3 december de 1e zondag van de Adventstijd, we gaan ons weer voorbereiden op een mooie tijd ... Kerstmis. Het is fijn dat een feest als Kerstmis licht geeft in de donkere maanden, in wat voelt als een sombere tijd van het jaar.

Voor u en al uw dierbaren een gezegende tijd toegewenst.

Met vriendelijke groet, Jan Herlaar

Diensten Jong en Oud - gesprek in de kerkenraad

De kerkenraad sprak in de afgelopen kerkenraadsvergadering met enkele gemeenteleden over de opzet en het effect van de huidige diensten voor jong en oud. Met elkaar concludeerden we dat de verwachting rondom deze diensten uiteenlopen met de daadwerkelijke invulling.

Het oorspronkelijke doel om gemeenteleden meer met elkaar in contact te brengen, ook de wat minder frequente kerkgangers, op die ene zondag in de maand lijkt niet behaald te worden. De verwachting bij veel mensen is dat deze diensten ook echt bijzonder zijn, en niet of minder lijken op een gewone kerkdienst. De kerkenraad heeft daarom besloten een nieuw concept te lanceren. In 2018 zullen er 5 kerkdiensten worden georganiseerd met een heel ander karakter dan de gewone kerkdienst. U kunt hierbij denken aan een TOP 2000 dienst (in januari) of een verhalenverteller die de dienst op geheel eigen wijze vorm geeft (in november). Hierbij zullen we investeren in hoge kwaliteit.

De naamgeving van dit concept laat nog even op zich wachten.



Pastoraal

In onze kerk staat de maand november altijd in het teken van gedenken. Aan het begin van deze maand stonden we op Allerzielen (2 november) stil bij allen die wij missen. Diverse mensen hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een kaars aan te steken voor de mensen die zij verloren hebben, korter of langer geleden. De avond hebben we afgesloten met een korte vesper. Wat fijn dat daar zoveel mensen bij aanwezig waren! We ervoeren hoe muziek en tekst samen kwamen tot een indrukwekkend geheel. Bijzonder was ook dat we bewust een kaars hebben aangestoken voor die mensen die door niemand herinnerd worden.

Aan het eind van de maand, vrijdag 24 november in de Leemgaarde en zondag 26 november in de kerk, stonden we stil bij alle gemeenteleden en onze geliefden die overleden zijn. Hardop klonken de namen van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn. Twee diensten vol herinneringen, droefheid, maar ook dankbaarheid voor de tijd dat zij bij ons mochten zijn. In de komende weken zullen er mensen zijn die de kerstdagen en jaarwisseling voor het eerst óf opnieuw zonder hun geliefde(n) meemaken. We wensen een ieder die dit betreft sterkte toe. Laten we ook als gemeente om hen heen staan tijdens die moeilijke momenten.

Een couplet uit het lied "Ik zal er zijn" biedt woorden van troost:

*"Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet."*

Mocht u in deze periode een pastoraal bezoek op prijs stellen? Neem dan gerust contact met ons op.

In verband met de gezondheid van de predikant kunt u voor een pastoraal gesprek rechtstreeks contact opnemen met ouderling Maartje Bergwerff (482178) of pastoraal werker Liesbeth van Wijnen (482826).



Het voorbedenkistje van de Dorpskerk

Op zondagochtend, zo'n 10 minuten voor aanvang van de dienst, kan het gebeuren, dat de deur van de kerkzaal open zwaait en een eigenaardig figuur zich langs het zijpad voortspoedt. Onder het excuus van "mag ik even plagen" probeert hij uitgestoken benen te vermijden om vervolgens zijn acrobatische toeren pas te beëindigen, wanneer hij ook achter in de kerk een aantal trouwe viervoeters heeft kunnen passeren.

Het is de diaken. En gemelde tocht voert naar het *voorbedenkistje* van de Dorpskerk om de verzamelde gebedsintenties aan de predikant door te geven. Na openen van het kistje vindt hij een half rolletje pepermunt, een boordenknoopje, een elastiekje en een veiligheidsspel, maar géén gebedsintenties. Hij maakt onverrichterzake rechtsomkeert en is blij weer richting consistorie te kunnen gaan onder de veilige hoede van Judith en Bert.

Hoewel deze tochten dus niets opleveren, geef ik er een ongedachte invulling aan. Zo kan ik ongemerkt een goede inschatting maken van het aantal aanwezige gemeenteleden. Nu wordt het oppassen, want informatie hierover is in staat het aanvankelijk goede humeur van de predikant danig te bederven.

Is er bijna niemand, dan spreek ik van 'bezet'. Bij gerechte twijfel zeg ik: "*Het lijkt drukker dan vorige week*". Bij de woorden "*goed bezet*", is alles voor elkaar; voeg ik er nog aan toe 'er zijn ook toeristen' dan gaan alle registers open en preekt de predikant de sterren van de hemel.

Maar nu, in alle ernst: Wat moeten we met het kistje?

Bij de voorbeden is er gelegenheid voor onszelf, voor elkaar en voor onze naasten in nood te bidden. Zo brengen we onze noden voor het aangezicht van de Heer in deze belangrijke dienst van de gebeden.

Daarom: Probeer het eens, maak het kistje open en laat uw voorbede achter. Doet u mee om de *actieradius* van uw gebed te vergroten?

Frans Worst, Diaconie

Diaconale bijdrage Kerk in Actie

Kerk in Actie is het missionaire en diaconale werk in binnen- en buitenland van de Protestantse Kerk in Nederland. Onlangs heeft u bij het kerkblad een brief ontvangen voor de jaarlijkse financiële actie voor missionair en diaconaal werk. Van de opbrengst is 75% bestemd voor buitenlandse



(Werelddiaconaat en Zending) en binnenlandse projecten.

Voor onze plaatselijke activiteiten zoals onder meer de kosten van de kerktelefoon, de bloemen in de eredienst, attenties voor zieken en ouderen, alsmede verplichte afdrachten voor provinciale- en landelijke commissies, zal 25% van de opbrengst bestemd zijn.

Als u alsnog een bijdrage wilt geven, kunt u dat overmaken naar rekening nummer NL63 RABO 0350 2541 84 t.n.v. Kerk in Actie PGO te Oostvoorne.

De opbrengst van de **actie 2016** was **€ 3.160**. Dit is bij elkaar gebracht door 152 gemeenteleden. De opbrengst van de **actie 2017 is t/m 10 november 2017 € 2.478,-**. Dit is door 115 gemeenteleden opgebracht.

U ziet dat de opbrengst van het jaar 2017 ten opzichte van het jaar 2016 wel wat achter loopt.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens Commissie Kerk in Actie (v/h ZWO) en diaconie, Joke Kruijk

Collecten oktober 2017

datum	doel	totaal	
1-10	Diaconie/Aleh	€	134,25
	Kerk	€	96,00
	Kerk en Israël	€	112,64
8-10	Diaconie	€	83,40
	Kerk	€	62,50
	Pastoraat	€	80,35
15-10	Kerk in Actie/ Werelddiaconaat	€	161,50
	Kerk	€	107,50
	Pastoraat	€	108,77
22-10	Diaconie	€	100,05
	Kerk	€	77,50
	Pastoraat	€	87,57
29-10	Diaconie	€	73,85
	Kerk	€	70,00
	Kerk in Actie/ Hervormingsdag	€	64,27
	Leemgaarde	€	94,80
	Orgelconcerten 23/9 en 7/10	€	44,00
	totaal	€	1558,95



Diaconaal Nieuws

Collecten november 2017

datum	doel		totaal
5-11	Diaconie	€	69,80
	Kerk	€	64,00
	Najaars zendingsweek	€	80,65
12-11	Avondmaalsproject incl. gift € 39,92	€	213,67
	via mw. M. Bergwerff		
	Kerk	€	76,50
	Binnenlands diaconaat	€	91,50
19-11	Actie Zuid-Sinaï	€	295,02
	Kerk	€	90,50
	Pastoraat	€	101,90
26-11	Diaconie	€	204,35
	Kerk	€	139,90
	Pastoraat	€	141,96
2-11	Stiltedienst	€	22,15
	Leemgaarde	€	85,40
	totaal	€	1677,30

Collectebonnen

Voor het verkrijgen van collectebonnen zijn er nu 2 mogelijkheden:

1. Bestellen en bezorgd krijgen.

Bonnen kunt u bestellen door storting van het juiste bedrag op rekening nr: NL11 INGB 0000 1786 90 t.n.v. Protestantse Gemeente Oostvoorne.

Naast uw naam in het vak 'mededelingen' van uw overschrijving ook s.v.p. uw adres opgeven en het aantal en de gewenste waarden van de bonnen.

De bonnen worden dan bij u thuis bezorgd. Houdt u er rekening mee dat het minimaal 4 weken duurt voor u de collectebonnen ontvangt.

2. Afhalen tegen contante betaling.

Omdat het vaak wat langer duurt als u de collectebonnen bestelt, kunt u deze ook ophalen tegen contante betaling.

U kunt terecht bij Johan Griffioen (tel. 06 - 224 216 05) en Els van Teijlingen (tel. 06 - 519 036 61), Patrijzenlaan 340.



De kerktelefoon

Bent u niet in staat om de kerkdiensten bij te wonen en wilt u gebruik maken van de kerktelefoon, neem dan contact op met één van de diakenen.

Een KerkWebRadio kan op korte termijn bij u aangesloten worden.

Voedselbank Spijkenisse tel. 0187 632932
e-mail ancobonninga@voedselbankspijkenisse.nl
www.voedselbankspijkenisse.nl

Allerhande Kerkelijk Nieuws

Ledenadministratie

Overleden

Op 29-10-2017 mw. J. Stolk-Snoeij, Patrijzenlaan 180, geb. 22-03-1924

Op 8-11-2017 mw. A.T. Kwak-Briggeman, Patrijzenlaan 178, geb. 16-07-1925

Op 11-11-2017 mw. N.C. Vernij-van Marion, Duinoordseweg 22, geb. 08-02-1929

Op 12-11-2017 dhr. P.G. Ruigrok, Schepenenweg 17, geb. 29-05-1937

Op 12-11-2017 mw. M.A. Heijndijk-Boender, Sperwer 547, Sommelsdijk,
geb. 28-04-1929

Overgeschreven

Naar Welkomkerk Rockanje, mw. A. Hoogvliet, Kantelenweg 38

Vertrokken

Fam. Bakker van Koningslaan 21 naar Rockanje

Dhr. G.A.W. Holm van Patrijzenlaan 314 naar Sommelsdijk

Dhr. M.J.C. Dekker van Slotlaan 13 naar Brielle

Dhr. J.J. Koch van Hertoginnenlaan 12 naar Berkel en Rodenrijs

Dhr. R.S. Kon van Brielseweg 47 naar Brielle



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Uit de Kerkenraad:

Begrotingen diaconie en CvK 2018

De begrotingen voor 2018 voor de diaconie en het CvK liggen vanaf zondag 10 december achterin de kerk en in de consistorie. De kerkenraad heeft in de vergadering van 8/11 beide begrotingen voorlopig vastgesteld. Ook door publicatie in het kerkblad willen wij u hiervan in kennis stellen.

Wilt u uw mening geven of een vraag stellen neem dan contact op met Els v.d. Berg (begroting diaconie - tel: 482304) of met Gerard v.d. Hoek (CvK - tel: 482743). Dit kan ook per mail: begroting2017@kerkoostvoorne.nl

Begroting 2018 diaconie

	<i>begroting</i> 2018	<i>begroting</i> 2017	<i>rekening</i> 2016
baten			
baten onroerende zaken	€ 6.000	€ 5.000	€ 6.190
rentebaten en dividenden	€ 280	€ 330	€ 291
opbrengsten uit stichtingen/ kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
bijdragen levend geld	€ 6.500	€ 7.825	€ 7.977
door te zenden collecten	€ 4.250	€ 5.000	€ 6.459
totaal baten	€ 17.030	€ 18.155	€ 20.917
lasten			
lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 900	€ 990	€ 884
afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
pastoraat	€ -	€ -	€ -
lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 854	€ 1.254	€ 1.936
verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 1.325	€ 1.300	€ 1.311
salarissen	€ -	€ -	€ -
kosten beheer en administratie	€ 50	€ 50	€ 11
rentelasten/bankkosten	€ 375	€ 325	€ 410
diaconaal werk plaatselijk	€ 390	€ 390	€ 390



Allerhande Kerkelijk Nieuws

diaconaal werk regionaal/ provinciaal/landelijk	€	7.100	€	6.925	€	8.513
diaconaal werk wereldwijd	€	5.850	€	6.950	€	7.197
totaal lasten	€	16.844	€	18.184	€	20.652
Saldo baten ~ lasten	€	186	€	29-	€	265
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€	-	€	-	€	-
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€	-	€	-	€	-
streek gemeenten	€	-	€	-	€	-
aandeel in lasten federatie	€	-	€	-	€	-
overige lasten en baten	€	-186	€	29	€	233-
totaal	€	-186	€	29	€	233-
Resultaat	€	-	€	-	€	32

Begroting 2018 College van Kerkrentmeesters

	begroting 2018	begroting 2017	rekening 2016
baten			
baten onroerende zaken	€ 81.400	€ 77.500	€ 80.262
rentebaten en dividenden	€ 34.000	€ 34.000	€ 12.071
opbrengsten uit stichtingen/ kassen en fondsen	€ 32.000	€ 36.000	€ 41.554
bijdragen levend geld	€ 87.000	€ 92.000	€ 95.365
door te zenden collecten	€ -	€ -	€ -
subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
totaal baten	€ 234.400	€ 239.500	€ 229.252
lasten			
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 18.300	€ 24.100	€ 90.454
lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 10.050	€ -	€ 34.022
afschrijvingen	€ -	€ -	€ 2.363



Allerhande Kerkelijk Nieuws

pastoraat	€ 140.000	€ 130.000	€ 121.816
lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 3.000	€ 10.000	€ 9.112
verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 11.500	€ 11.000	€ 10.851
salarissen	€ 38.500	€ 50.000	€ 42.082
kosten beheer, administratie en archief	€ 10.700	€ 13.000	€ 7.439
rentelasten/bankkosten	€ 2.000	€ 1.100	€ 1.740
diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -
diaconaal werk regionaal	€ -	€ -	€ -
diaconaal werk wereldwijd	€ -	€ -	€ -
totaal lasten	€ 234.050	€ 239.200	€ 319.879
Saldo baten - lasten	€ 350	€ 300	€ -90.627
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -212.500
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ 84.579
streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
overige lasten en baten	€ -	€ -	€ 249.769
totaal	€ -	€ -	€ 121.848
Resultaat	€ 350	€ 300	€ 31.221

CJO-club

Op vrijdag 17 november hebben de CJO groepen 6 en 7 meegedaan aan Sirkelslag Kids, de spannendste online wedstrijd voor groep 6,7 en 8 die er is! Het thema van Sirkelslag was dit jaar "Geef hoop". In het verhaal van Gideon zoeken de mensen naar hoop in de strijd tegen de Midjanieten. Wij gingen met Gideon mee op reis en ontdekten hoe God hoop gaf in deze moeilijke tijd. Dit deden we aan de hand van verschillende opdrachten, waarin uit-houdingsvermogen, creativiteit, samenwerken, puzzelvaardigheid en enthousiasme nodig zijn. De eerste opdracht was al gelijk een hele spannende... de kinderen moesten laten zien dat ze dapper zijn.



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Geblinddoekt moesten de kinderen luisteren naar een geluid, iets proeven en iets voelen. Vervolgens moesten ze de drie dingen op een post-it schrijven, zonder hardop te zeggen wat ze gehoord, geproefd en gevoeld hadden. De meeste kinderen hadden het goed: het gebrul van een leeuw, een stukje banaan in hun mond en een kiwi in hun hand. Verder hebben de kinderen een kazoo (toeter) gemaakt, puzzeltjes opgelost, spelletjes met water en flessen gedaan en hebben ze wat proefjes gedaan. Zo moesten ze een ballon opblazen met behulp van een leeg flesje, azijn en bakpoeder en moest een kaars aangestoken worden, maar de brandende lucifer mocht niet tegen de lont worden gehouden. Alle kids hebben super goed hun best gedaan en vonden het erg leuk!

Groeten van de leiding van de CJO-club groep 6 en 7

Open huis - Thema avond

Afgelopen woensdagavond 15 november was het een echt Open Huis in de kerk. Tijdens deze thema-avond gingen gemeenteleden in gesprek met Syriërs en Eritreeërs. Eerst keken we naar de documentaire "The Islands of All Together". Dit was een ontroerend en confronterend begin van een waardevolle avond. Daarna luisterden we naar de aangrijpende verhalen van de Syriërs en de Eritreeërs. Verhalen over waarom ze gevlucht zijn uit hun vaderland en wat en wie ze daarvoor allemaal achter hebben moeten laten. Allemaal willen ze een nieuw leven hier in Westvoorne opbouwen. Daarbij kunnen ze hulp goed gebruiken.

We hopen dat deze avond een eerste aanzet kan zijn tot een echt Open Huis. Op zondag 21 januari is de volgende gezinsactiviteit. We hopen u daar te ontmoeten.

De Herberg zondag 17 december weer open!

Zondagmiddag 17 december vanaf 15.00 uur (tot ongeveer 17.00 uur) is de Herberg weer geopend in de Dorpskerk. U bent van harte welkom, wij zorgen ervoor dat de koffie en thee klaar staat.

Annie van Maanen, Anneke Poldervaart en Liesbeth van Wijnen



Allerhande Kerkelijk Nieuws

PCOB Afdeling Westvoorne

Op woensdag 13 december a.s. hopen we onze Kerstviering te houden in een zaal van de Welkomkerk te Rockanje.



Aanvang 10.30 uur. Zaal open om 10.00 uur.

In tegenstelling tot andere jaren wordt deze kerstviering verzorgd door de heer Gijs Zonnenberg uit Sliedrecht. Het thema is: "Op weg naar Bethlehem", met lezingen, declamaties, zingen en begeleidende beelden. Rond het middaguur gebruiken we dan onze gezamenlijke Kerstmaaltijd. Deze keer u aangeboden door het bestuur van de PCOB! Wel houden we bij de uitgang een collecte om de kosten van deze bijeenkomst te dekken. Deelname aan deze kerstmaaltijd s.v.p. opgeven voor 8 december a.s. bij Tineke Vriend (tel.404434) of tinekevriend@hotmail.com in verband met voorbereiding en inkopen.

Vervoersproblemen? U kunt dit melden bij:

- Henk Otten. tel. 483677 (Oostvoorne).
- Tineke Vriend tel. 404434 (Rockanje en Tinte)



Rond 13.00 uur zal onze bijeenkomst afgelopen zijn.

Graag tot ziens op 13 december!

Dringend op zoek naar vrijwilligers Lieve mensen,

Restaurant "Zonning Zeeburg" in Leemgaarde is bijna wanhopig op zoek naar vrijwilligers voor het restaurant. Tot nu toe hadden we in het weekend hulp van een jonge knul die het werk deed samen met een vrouwelijke vrijwilliger. Sinds kort is hij gaan studeren in Delft en omdat het werk teveel is voor 1 persoon is die laatste er ook mee gestopt. Een van de vrijwilligers die het werk nu 3 avonden in de week doet, ook in het weekend, moet binnenkort onder het mes. Een 2e die heel vaak aanwezig is, ook als kok, gaat volgende week voor een maand naar Indonesië met haar pleegdochter. Er zijn nu echt te weinig mensen om het werk te doen.

Wat wordt er van u verwacht: U bent 's middags om half 4 aanwezig om de tafels te dekken en eventueel te bedienen vanuit de bar in de koffiehoeke. Vanaf 17.00 uur komen de gasten binnen. U neemt de maaltijd die men wil gebruiken op en wat men eventueel wil drinken en levert dat briefje af aan de kok van dienst. Wanneer mensen klaar zijn met eten, ruimt u de tafel af en levert het vuile serviesgoed af in de keuken. Daar zijn meestal 1



Allerhande Kerkelijk Nieuws

of 2 afwashedulpen aanwezig. Door de week kunnen mensen aanschuiven tot half 7, in het weekend tot 7 uur. Nadat iedereen klaar is met zijn werk wordt er door het hele personeel gezamenlijk gegeten. Het menu, als u dat lekker vindt, of iets anders.

Als u tijd en interesse hebt om ons uit de brand te helpen, wilt u dan contact opnemen met onze leefbaarheidsconsulente Pia van den Blink. 0181728236 / p.vandenblink@catharinastichting.nl

Zij is aanwezig in Leemgaarde op dinsdagochtend en op donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

Groet, Marees van den Kerkhof
Patrijzenlaan 334, 3233 BR Oostvoorne
06 5505 7001 0181 844151
m. vandenkerkhof@upcmail.nl

Data om te onthouden

- Elke woensdagochtend is er inloopochtend in de Dorpskerk. Vanaf 10.00 uur is er koffie.
- Elke vrijdagavond is er om 19.00 uur weeksluiting in de Leemgaarde. Zaal de Langedam.
- Zondag 17 december. De Herberg in de consistorie van de Dorpskerk. Vanaf 15.00 uur.
- Vrijdag 22 december. Kerstviering in de hal van de Leemgaarde. Aanvang 14,30 uur.



Kopij

De uiterste inzenddatum voor de kopij is maandag 1 januari 2018 tot uiterlijk 22.00 uur voor het nummer dat in de week van 13 januari 2018 zal verschijnen.

Kopij uitsluitend inleveren bij:
Truus Varekamp, Kloosterweg 2, Brielle of
Cobi Ruigrok, Schepenenweg 17
of per e-mail: kerkblad@kerkoostvoorne.nl



Pastoraal team

Stelt u een pastoraal bezoek op prijs? Neem dan gerust contact met ons op.

In verband met de gezondheid van de predikant kunt u voor een pastoraal gesprek rechtstreeks contact opnemen met één van de leden van het pastorale team.

Ouderling Ate v.d. Kooi, tel. 48 41 82

Ouderling Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78

Pastoraal werker Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26

Pastoraal werker Els Groeneveldt, tel. 48 50 75

Kerkelijk werker Barbara Broeren, tel. 06 3074 6599

Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79 (nieuw ingekomen leden)

Of per e-mail via pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Protestantse Gemeente Oostvoorne, nu ook op het internet:

Website: www.kerkoostvoorne.nl

Ons mailadres is: webredactie@kerkoostvoorne.nl

Bellen kan ook: J.A. Herlaar, Zwartegatseweg 2, tel. 484957

Bezorging Kerkblad

Voor informatie over bezorging en abonnement kunt u contact opnemen met Herman Oosterman, tel. 482019 of stuur een mail: bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl

*Het adres voor al uw oude papier (geen karton):
De Blauwe container - Kloosterweg 2.
De opbrengst is voor ons jeugdwerk.*

**Kringloopwinkel "Het Vervolg" - Kerkplein 12, tel. 0181- 506084
506085**

Openingstijden

- Woensdagmiddag: van 13.30 - 16.00 uur
- Woensdagavond: van 19.00 - 20.30 uur
- Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 uur - 15.00 uur.

Afleveren spullen

Tijdens de openingstijden van de winkel (aan de achterzijde van het gebouw)

Ophalen

Elke laatste zaterdag van de maand (op afspraak) bel met:
Coby Emmerzael: 482494 of Judith van Balen: 484215

E-mail ophaalservice: ophaalservicekringloop@kerkoostvoorne.nl
Vermeldt naam, adres en telefoonnummer dan nemen wij contact met u op.

Bestuur: kringloop@kerkoostvoorne.nl



COLOFON



PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTVOORNE

Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne, tel. Dorpskerk 48 47 18

Website: www.kerkoostvoorne.nl

E-mail: webredactie@kerkoostvoorne.nl

diaconie@kerkoostvoorne.nl

predikant@kerkoostvoorne.nl

Predikant:

Ds. N. van der Horst-Kattenberg

Hoflaan 29, 3233 AN

Tel. 77 68 49

Vrije dag: maandag

Kerkelijk werker

Barbara Broeren

Tel. 06 3074 6599

kerkelijkwerker@kerkoostvoorne.nl

Koopvaardijpredikant:

Ds. H. Perfors

Ds. Rijkewaerdstraat 6

3232 AK Brielle

Tel. 41 67 51

Voorzitter kerkenraad:

J.M. de Rijke

Duinlaan 2A, 3235 CL

Tel. 77 48 70

voorzitter@kerkoostvoorne.nl

Notulist:

M. Wapenaar

Langeweg 28, 3235 CL

Tel. 06 - 4215 2131

Rockanje

Voorzitter Kerkrentmeesters:

B.K. van der Reijden

Zandweg 55, 3233 ES

Tel. 48 22 59

Scriba:

J.A. Herlaar

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

scriba@kerkoostvoorne.nl

Administrateur/penningmeester

G. v.d. Hoek

Molendijk 6a, 3233 LN

Tel. 48 27 43

Voorzitter Diaconie:

E. van den Berg-van Hazel

Zandweg 73, 3233 ES

Tel. 48 23 04

Administrateur Diaconie:

mevr. J. Kon-Langendoen

Brielseweg 47, 3233 AB

Ledenadministratie:

E.B. van Driel-Luijendijk

Gildenlaan15, 3233 DA

Tel. 47 25 67

ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl

Preekvoorziening:

A.H. Herlaar-van Marion

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl

PR van de PGO:

C.B. van Walsum

Lijsterbeslaan 32, 3233 CJ

Tel. 48 04 13

fam.vanwalsum@planet.nl

Protestantse Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90

Diaconie Prof. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93

Kerkinactie Prof. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84

Kerkblad P.G.O.

IBAN: NL82 INGB 0000 6651 28

Koster:

J. van Balen-Doolaar

Gijzenhoekweg 52, 3233 TP

Tel. 48 42 15

